

Huis voor de Pelgrim

Onze reizen brengen je verder

Unieke rondreis door het Heilig Land



Reizen is leuk. Onderweg zijn.
Andere mensen ontmoeten.
Nieuwe culturen ervaren.
Sfeer proeven. Dat is spannend.
Allicht. En soms wil je net iets
meer: een reis die je verder
brengt. Verder dan alleen maar
naar een nieuw land of een
andere omgeving. Een reis die
je verder helpt op je levenspad.
Die naast het onderweg zijn ook
een inspirerende ervaring is.
Vol rust en verstillling. En die
misschien zelfs helpt om God op
het spoor te komen. Als een echte
pelgrim. Dat treft, want wij zijn
het Huis voor de Pelgrim en onze
reizen brengen je verder!

Unieke rondreis door het Heilig Land

18 t/m 30 september 2019

Lopen waar Jezus liep. Waar hij zat. Waar hij preekte. Waar hij geboren werd. Waar hij stierf én verrees. En tegelijkertijd ervaren hoe joden, christenen en moslims hier ieder hun eigen heilige plaatsen koesteren. Soms zelfs dezelfde. Israël heet niet voor niets het Heilig Land.

Tijdens onze rondreis bezoeken we bijzondere Bijbelse plaatsen in dit, in alle opzichten bijzondere land. En genieten tegelijkertijd van de natuur, de lokale keuken en van plaatselijke folkloristische tradities. Bijzonder aan deze reis is dat we ook mensen met een verschillende achtergrond ontmoeten, zij vertellen over hun leven, hun geloof en hun hoop op vrede. Tijdens de reis zijn er diverse eucharistievieringen op Bijbelse plaatsen.

Magdala



Geboortegrot



Hoogtepunten 13-daagse reis

Caesarea

Langs de kust van de Middellandse Zee ligt de plaats Caesarea. Door Herodes de Grote uitgebouwd tot één van de meest indrukwekkende havensteden van die tijd. Met overal verwijzingen naar de keizer en tempels ter ere van hem en zijn familie. Hier had Pontius Pilatus zijn residentie en hier zat Paulus gevangen, voordat hij naar Rome werd gebracht. Diverse bouwwerken in Caesarea (aquaduct en amfitheater) getuigen nog van het Romeinse verleden.

Berg Tabor

De Berg Tabor was in het Oude Testament al een strategische plaats. In de kruisvaardertijd was deze berg één van de obstakels op weg naar Jeruzalem. Vanuit het evangelie kennen we Tabor als de berg van de Gedaanteverandering. Jezus straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht, terwijl Hij met Mozes en Elia sprak.

Nazareth

Nazareth kennen we natuurlijk als de woonplaats van Jozef en Maria. Hier kreeg Maria de boodschap dat zij moeder van Gods Zoon zou worden. Boven haar grotwoning is een enorme basiliek gebouwd. In en rond deze kerk staan ontelbare afbeeldingen van Maria, geschonken door gelovigen uit de hele wereld. Even verderop staat de Sint-Jozefkerk, op de plaats van Jozefs timmermanswerkplaats. De bazaar van Nazareth biedt met Arabische muziek, sfeer en geur een blik in de oosterse wereld en de lokale keuken. In het museumpark 'Little Nazareth' maken we kennis met de leefwijze van mensen in de tijd van Jezus.

Kana

Kana is een plaats die ons herinnert aan het eerste openbare wonder van Jezus. Op de bruiloft maakte Hij van water wijn. Uiteraard proeven wij hier van de echte Canawijn.

Berg van de Zaligsprekingen, Tabgha

Op de Berg van de Zaligsprekingen hebben we een prachtig uitzicht over het Meer van Galilea. Op deze berg sprak Jezus de Bergrede uit. We bezoeken onder andere Tabgha aan de oever van het meer, waar Jezus met vijf broden en twee vissen de grote menigte mensen te eten gaf. Een korte wandeling brengt ons naar de plaats van het 'houtschoolvuur', waar Jezus na zijn verrijzenis de zorg voor de Kerk aan Petrus toevertrouwde.

Meer van Galilea

Wie in Israël komt, moet natuurlijk een boottocht over het meer van Galilea maken. Dit meer speelt in veel Bijbelverhalen een belangrijke rol. Met een replica van een vissersboot uit Jezus' tijd steken we het meer over. Ook aan de oever herinneren verschillende heiligdommen aan bekende evangelieverhalen. We bezoeken de oude opgravingstad Kafarnaüm. Dit was Jezus' tweede woonplaats. Hier genas Hij onder meer de schoonmoeder van Petrus en riep Hij het gestorven dochtertje van Jäirus tot leven.

Hebron



Berg der zaligsprekingen



Kursi

Een van de bijzondere plekken rondom het Meer van Galilea is Kursi. Op deze plek aan de oostoever van het meer werden in 1970 de overblijfselen van een vroegchristelijk klooster gevonden. Dat werd hier gebouwd, omdat dit de plek is waar Jezus demonen uit een bezetene zou hebben gedreven. Vanaf de vierde eeuw kwamen hier al pelgrims naartoe om dit wonder te gedenken. De plek biedt een prachtig uitzicht over het Meer van Galilea.

Nabloes/Sichem

De ongekroonde koningin van Palestina. Zo wordt Sichem, het huidige Nabloes, wel genoemd. Beroemd vanwege zijn overheerlijke knafah (zoete snack), de traditionele zeep van olijfolie en gezellig drukke markten. In de Bijbel komt de stad voor in de verhalen over Abraham, Isaak en Jakob. Op onze reis naar Galilea reizen we door het land van de Samaritanen. Dit is misschien wel de mooiste route door het Heilig Land: the Biblical Route. De weg brengt ons naar de put van Jakob, waar Jezus de Samaritaanse vrouw aansprak; naar de graftombes van Johannes de Doper en de profeet Elisa; naar het oude Samaria-Stad, de vroegere hoofdstad van het koninkrijk Israël.

Zippori



Bij de Jordaan



Burqin

Op het grensgebied van Galilea en Samaria, komen we in Burqin. Hier bezoeken we de orthodoxe kerk, die gebouwd is boven de grot waar de leprozen in die tijd schuilden. In het evangelie lezen we hoe Jezus hier tien melaatsen genas en ze naar de priester stuurde om hun genezing te laten bevestigen. Burqin is onder andere bijzonder omdat het een van de vijf plaatsen was waar keizerin Helena een kerk liet bouwen ter herinnering aan het leven van Jezus. Eén van de allereerste christelijke bedevaartplaatsen dus. Helaas tegenwoordig nog door weinigen gekend.

Jericho, Jordaan en Dode Zee

Jericho is de oudst bewoonde stad ter wereld. De vele opgravingen bewijzen dat er duizenden jaren geleden al vaste bewoners in dit land waren. De stad komt zowel in het Oude als het Nieuwe Testament voor. Hier trokken de Israëlieten het Beloofde Land binnen. Hier riep Johannes de Doper de mensen op tot het doopsel van bekering en hier sloot Jezus zich aan in de rij van dopelingen. Aan de rand van Jericho ligt de berg waar Jezus na zijn doop veertig dagen en nachten vastte. In de rotswand is een Grieks-orthodox klooster uitgehouwen, dat enkele uren per dag te bezoeken is. Natuurlijk is er ook gelegenheid om op het zoute water van de Dode Zee te drijven, genietend van het prachtige uitzicht over de woestijn en Jordanië aan de overkant.

Tabgha



Little Nazareth



Massada

Koning Herodes liet in de buurt van Jeruzalem op het rotsmassief Massada een burcht bouwen om naartoe te kunnen vluchten. Zelf heeft hij er nooit gebruik van gemaakt, maar na de Joodse opstand in het jaar 70 is een grote groep Zeloten hierheen gevlucht om aan de Romeinen te ontsnappen. We ontdekken hoe daar na een jarenlange belegering op bijzondere wijze een einde aan is gekomen. Massada is tot op de dag van vandaag het nationale symbool van Israël voor strijd en zelfstandigheid. Op deze berg worden nog steeds alle legerofficieren beëdigd.

Bethlehem

Even ten zuiden van Jeruzalem, maar wel aan de andere kant van de Palestijns/Israëlische grens, ligt Bethlehem: Jezus' geboorteplaats. Hier sluiten we aan in een eeuwenlange rij van pelgrims die de Geboortegrot van Jezus bezoeken. Eerst waren het de eenvoudige herders, toen de wijzen uit het oosten en nu is het onze beurt.

Hebron

Nog een stuk zuidelijker ligt Hebron. Al Khalil in het Arabisch, wat 'Vriend van God' betekent. Een heilige stad voor zowel moslims, christenen als Joden. Dit is de plaats waar koning David gezalfd werd en waar de tombes van Abraham, Isaak en Jacob te vinden zijn. Ook staat hier de eeuwenoude eik van Abraham, waar hij onder zat toen de drie engelen hem bezochten.

*Plekken uit zowel het Oude
als het Nieuwe Testament*

Inschrijfformulier

Unieke rondreis door het Heilig Land

18 t/m 30 september 2019



Persoonlijke gegevens s.v.p. per persoon invullen

Achternaam _____

Eigen familienaam *vrouw* _____

Voorletters _____ man / vrouw *Doorstrepen wat niet van toepassing is*

Eerste voornaam *Zoals in paspoort vermeld* _____

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Telefoonnummers *Vast en mobiel* _____

Geboortedatum _____

E-mail _____

Paspoort / ID-kaart nr _____ Geldig tot _____

Zorgverzekeraar _____ Polisnummer _____

Eventueel dieet *Ook vegetarisch e.d.* _____

Kamerindeling *Naam en adres kamergenoot* _____

Data 18 t/m 30 september

Reissom reissom € 2140 eenpersoonskamer (toeslag € 590)

Contactpersoon in Nederland *Naam en telefoonnummer*

Ondergetekende heeft kennis genomen van de reisinformatie en van onze algemene reisvoorwaarden en wenst als deelnemer te worden ingeschreven.

Datum

Handtekening

Gelieve het ingevulde formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen naar: Raadhuisplein 1 6226 GN Maastricht

T: 043 - 3215715 E: info@huisvoordepelgrim.nl I: huisvoordepelgrim.nl

Inschrijfformulier

Unieke rondreis door het Heilig Land

18 t/m 30 september 2019



Persoonlijke gegevens s.v.p. per persoon invullen

Achternaam _____

Eigen familienaam *vrouw* _____

Voorletters _____ man / vrouw *Doorstrepen wat niet van toepassing is*

Eerste voornaam *Zoals in paspoort vermeld* _____

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Telefoonnummers *Vast en mobiel* _____

Geboortedatum _____

E-mail _____

Paspoort / ID-kaart nr _____ Geldig tot _____

Zorgverzekeraar _____ Polisnummer _____

Eventueel dieet *Ook vegetarisch e.d.* _____

Kamerindeling *Naam en adres kamergenoot* _____

Data 18 t/m 30 september

Reissom reissom € 2140 eenpersoonskamer (toeslag € 590)

Contactpersoon in Nederland *Naam en telefoonnummer*

Ondergetekende heeft kennis genomen van de reisinformatie en van onze algemene reisvoorwaarden en wenst als deelnemer te worden ingeschreven.

Datum

Handtekening

Gelieve het ingevulde formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen naar: Raadhuisplein 1 6226 GN Maastricht

T: 043 - 3215715 E: info@huisvoordepelgrim.nl I: huisvoordepelgrim.nl

Jeruzalem

“We gaan op naar Jeruzalem,” zeggen de Joden. Omdat de stad een belangrijke rol speelt in hun geloofsbeleving én omdat ze op een hoog punt ligt. Jeruzalem is het hoogtepunt van onze reis. Letterlijk en figuurlijk. Hier komen de lijnen van het Jodendom, het christendom en de islam bij elkaar. We bezoeken alle bekende heilige plaatsen: de Olijfberg met de kerk van de Hemelvaart, de Onze-Vaderkerk en de Hof van Olijven. We lopen gezamenlijk de Via Dolorosa, de kruisweg. De indrukwekkende weg leidt ons naar de Heilig-Grafkerk op de top van Golgotha, waar Jezus gekruisigd werd. Daar bevindt zich ook het rotsgraf, waar hij in gelegd werd. Op de Sionsberg bezoeken we het huis van de hogepriester Kajafas, het graf van koning David, de Bovenzaal van het Laatste Avondmaal en de plek waar Maria volgens de traditie ontslapen is. Ook bezoeken we de plaats die voor de Joden de meest heilige is geworden, nadat de tempel werd verwoest: de Klaagmuur. Indien mogelijk gaan we ook naar het tempelplein met de Al-Aksamoskee.

De Berg Tabor



De Klaagmuur



Programma

Vanwege de (vrijwel het hele jaar) hoge temperaturen, begint het dagelijks leven in Israël vroeger dan we wellicht (in vakantietijd) gewend zijn. Rond zes uur gaat de wekker, waarna ieder op z'n eigen manier en tempo van een weldadig ontbijt geniet.

Om half acht begint ons programma.

Tijdens het ochtendprogramma proberen we ergens een kort moment van rust en de mogelijkheid tot het drinken van een kop koffie in te plannen. Tegen het middaguur nemen we meestal een uur de tijd voor de lunch. Steeds op bijzonder mooie plaatsen, waar we kennis maken met de gevarieerde en overheerlijke keuken van het Midden-Oosten.

Na de lunch is er een middagprogramma, dat tot ongeveer zes uur duurt. We lopen dagelijks circa 8 kilometer, in Jeruzalem zal dat 10 tot 12 kilometer per dag zijn.

Om zeven uur is er vervolgens een (buffet)diner en een vrije avond om persoonlijk of gezamenlijk te ontspannen, na te genieten en vooruit te kijken op de nieuwe dag van morgen.

Vrijwel iedere dag vieren we ergens op een bijzondere Bijbelse plaats de eucharistie.

Het programma in deze brochure is onder voorbehoud.

Wijzigingen zijn mogelijk.

Reisgegevens

Data

- 18 t/m 30 september 2019

Reissom

- € 2140 per persoon op basis van een tweepersoonskamer
- € 590 toeslag eenpersoonskamer
- uw betaling verwachten we uiterlijk 8 weken voor vertrek

De reissom is inclusief

- rechtstreekse retourvlucht Eindhoven-Tel Aviv
- vervoer per luxe touringcar in Israël
- twaalf overnachtingen in goede hotels op basis van volpension met uitzondering van de lunch op de vrije middag
- excursies en entrees zoals omschreven in het programma
- toeristenbelasting
- deskundige begeleiding
- Nederlands sprekende gids
- audiosysteem
- uitgebreide reisinformatie
- alle vastgestelde fooien voor hotel, lunch en chauffeur

Reis en Annuleringsverzekering

In de reissom is géén reis- en annuleringsverzekering opgenomen.

Wij raden u aan om deze zelf af te sluiten na boeking van uw reis.

Voor het afsluiten van een annuleringsverzekering geldt dat dit vaak binnen een aantal dagen na boeking dient te gebeuren. Informeer bij uw verzekeringsagent.

Vaccinaties

Voor Israël zijn op dit moment geen vaccinaties verplicht.

Kijk voor meer informatie op vaccinatieopreis.nl

Reisdocumenten

Om aan deze unieke rondreis door Israël te kunnen deelnemen, dient u over een geldig paspoort te beschikken dat nog minimaal zes maanden na terugkomst geldig is.

Algemene reisvoorwaarden

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van het Huis voor de Pelgrim van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden op onze website of is verkrijgbaar bij ons kantoor. Vereiste minimum aantal aanmeldingen: 25 personen

Let op!

Voor de bedevaart naar Israël is het noodzakelijk dat u zowel fysiek als mentaal over een goede gezondheid beschikt en goed ter been bent!

Altaar aan het meer



Bijbelse lunch





Bijzondere omstandigheden

Het Huis voor de Pelgrim behoudt zich het recht voor om de reis af te gelasten, indien naar het oordeel van de organisatie de situatie in Israël en het Midden Oosten daartoe aanleiding geeft. In dat geval zal de reissom worden gerestitueerd.

Informatie en aanmelding

Er worden geregeld informatiebijeenkomsten gehouden, check voor data onze website. Heeft u interesse om mee te gaan? Vul dan per persoon het bijgaande aanmeldingsformulier in. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op: info@huisvoordepelgrim.nl of 043 321 57 15.

Burqin



H.Mis aan Meer van Galilea



Foto pagina 1: Heilige Graf kerk

Foto pagina 20: De Klaagmuur, Jeruzalem



Huis voor de Pelgrim

Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht

043 – 3215715

info@huisvoordepelgrim.nl

www.huisvoordepelgrim.nl

**Huis
voor
de
Pelgrim**

